

Impressie van de landelijke liersamenspeeldag op 17 april 2004

De achtste samenspeeldag staat er op de uitnodiging van de Stichting WEGA. Hoeveel keer ik precies heb deelgenomen, weet ik niet, maar als ik kon was ik erbij !! Muziek maken is fijn.....samen muziek maken is heel fijn..... Lierspelen is heerlijk.....samen lierspelen is nog heerlijker..... Moet je voor zo'n dag al goed kunnen spelen, alle noten op de lier al kunnen vinden....NEE Nee, dat is niet nodig. Zo'n dag wordt georganiseerd voor iedereen die zich graag met de lier bezighoudt....voor de 'beginner', de 'gevorderde' en de 'geoefende' speler..... Eenieder speelt dat stukje op het instrument of die noten die hij of zij al beheerst.....en dandan.....SAMEN wordt het een mooi geheel.....!!! Gedragen worden door vele lieren om je heen, die gelegenheid krijgen we als lierspelers niet zo vaak.....h e l a a s....

Dit jaar vond de samenkomst plaats in de mooie zaal van de vrije school in BREDA...Zelf was ik één van de vier lierspelende gastvrouwen.....Wij hebben het met veel genoeg gedaan.....de taken zijn spontaan verdeeld en zonder veel woorden verliep het allemaal heel natuurlijk..... Wij hadden het "stokje" van Bergen overgenomen (Dora !) en hopelijk neemt een andere plaats het stokje weer van ons over..(Gouda ?!) Voor het allerbelangrijkste van die dag, ...het t h e m a en de m u z i e k wordt gezorgd door de stichting Wega

Als gastvrouw hoef je allen maar de stoelen klaar te zetten, de koffie in te schenken, de soep op te scheppen en het brood te snijdenom.....het verhaal en de muziek te kunnen laten klinken!!!! Iedereen die heeft meegedaan en iedereen die is komen luisteren bedankt...ik vond het weer heerlijk.....!!!

Iedereen die deze kans gemist heeft.....JAMMER.....let op volgend jaar

Extra dank ik hier nog Floortje de dirigente, die het klaarspeelt (zonder te spelen!) alles en iedereen tot een mooi geheel te verbinden.....Petra die grotendeels voor "dat alles" verantwoordelijk is.....Josepha voor haar vertelling en Rob voor de extra's voor de kinderen.....

Ik verheug me al weer op volgend jaar

Thérèse Sluijters